

Liedjes
voor de
Linschotense
Avondvierdaagse



Inhoud

Advocaatje ging op reis	1
De foeragemeesters tent	2
De uil zat in de olmen	3
Deze stap	4
Eikenhout	5
Hagel en sneeuw.....	6
Het hondje van de bakker.....	7
Hello hello, hello hello	8
Hoeperdepoep	9
Houd er de moed maar in.....	10
Keesie de Jordaan	11
'k Zag twee beren.....	12
Overall waar wij heengaan	13
Pak al je zorgen in je plunjezak.....	14
Pinda liep langs spoorwegbaan.....	15
Potje met vet	16
Vierdaagse lied.....	17
Yogho, yogho	18
Waanzinnig gedroomd.....	19
Aan de oever van de Rotte	20
We gaan nog niet naar huis.....	21
We zijn er bijna.....	22
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven	23
Zing ik ay-ay, yippie-yippie yé.....	24

Advocaatje ging op reis

<https://www.youtube.com/watch?v=C6l9c8cDnyg>

Advocaatje ging op reis, tiereliereliere

Advocaatje ging op reis, tierelierelom

Met zijn hoedje op zijn arm, tiereliereliere

Met zijn hoedje op zijn arm, tierelierelom

Kwam hij bij een herberg aan

Stokvis kreeg hij als ontbijt

Graatje stak hem in de keel

Dokter werd erbij gehaald

Maar de dokter kwam te laat

Zo stierf onze advocaat

Op zijn buikje groeit nu gras

De foeragemeesters tent

Er is nog soep, soep voor de hele troep
Al in de tent, al in de tent
Al in de tent, al in de tent
Er is nog soep, soep voor de hele troep
In de foeragemeesters tent

Refrein:

*Dat wist ik niet en bovendien
Dat kon ik zonder bril niet zien
Dat kòòn ik zòònder bril niet zien*

Er is nog pap, pap voor iedereen een hap
Er is nog kaas, kaas zo oud als Sinterklaas
Er is nog ham, ham voor op de boterham
Er is nog melk, melk een bekertje voor elk
Er is nog vla, vla van de sokken van mijn Pa
Er is nog thee, thee als water uit de zee
Er is nog kuch, kuch met platgeslagen mug
Er is nog koek, koek uit een onderbroek
Er is nog snert, snert zonder ene erwt
Er is nog brood, brood voor iedereen een moot...
Er is nog jam, jam voor 't smeren van de tram....
Er is nog worst, worst tegen honger en ook dorst...
Er is nog fruit, fruit nu is het liedje uit

De uil zat in de olmen

<https://www.youtube.com/watch?v=0QK3zLIJtec>

De uil zat in de olmen

Bij 't vallen van de nacht

En achter gindse heuvels

Antwoordt de koekoek zacht

Koekoek..... koekoek.....

Koekoek..... koekoek.....

Koekoek, koekoek, koekoek

Koekoek..... koekoek.....

Koekoek..... koekoek.....

Koekoek, koekoek, koekoek

Deze stap

Deze stap vóór deze stap
Deze stap vóór deze stap
Deze stap vóór deze stap
En zó gaan wij naar voren

Deze voet vóór deze voet
Deze voet vóór deze voet
Deze voet vóór deze voet
En zó gaan wij naar voren

Op elke voet een grote blaar
Op elke voet een grote blaar
Op elke voet een grote blaar
En dan maar lekker prikken

Eikenhout

Eikenhout is eikenhout

Eikenhout is hout

Eikenhout is eikenhout

Eikenhout is hout

Eikenhout is eikenhout

Eikenhout is h-ou-ou-ou-ou-t

Eikenhout is eikenhout

Eikenhout is hout

Eikenhout is eikenhout

Eikenhout is hout

Havermout is havermout

Appelsap is appelsap

Boerenkool is boerenkool

Tieke, tieke, tieke...hoi, hoi, hoi

Tieke, tieke, tieke...hoi, hoi, hoi

Tiek, hoi

Tiek, hoi

Tiekedetiektiek, hoi, hoi!!!

Hagel en sneeuw

Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen
Deren ons niet, wij kunnen er wel tegen!
Lach er maar om en stap er flink doorheen
't Is pech, maar zeg

Als straks de zon eens scheen, la, la, la, la-la

Gat in je zool, 't water sopt naar binnen
Lek in je jas, wat nu toch te beginnen?
En van je kraag, druipt water langs je rug
't Is pech, maar zeg

De zon komt wel weer terug, la, la, la, la-la

Eén ding staat vast, morren helpt geen steek
Want als de zon eens door de wolken keek
En jou dan zag, met zo'n kwaad gezicht
't Is pech, maar zeg

Dan bleef het niet lang licht, la, la, la, la-la

Het hondje van de bakker

Het hondje van de bakker	2x	Waarom heeft een juffrouw
Dat heeft vies gedaan	2x	Een hondje op haar schoot?
Het is gaan zwemmen	2x	Wel, dat is natuurlijk
Zonder zwembroekje aan	2x	Een nijlpaard is te groot!
 <i>Refrein:</i>		Waarom heeft een varken
<i>En van je héla hela hela hólala, hoi!</i>		Van voren een snuit?
<i>Héla hela hela hólala, hoi!</i>		Wel, dat is natuurlijk
<i>Héla hela hela hólala, hoi!</i>		Anders liep het achteruit!
<i>Héla hela hela hó</i>		
Toen kwamen twee agenten		Zand, zeep, soda
Die zeiden: “ Stoute hond		Koffie, melk, thee
Jij mag niet zwemmen		Ranja met een rietje
Zonder broek aan je (....) “.....		Wie zingt er met ons mee?
Waarom heeft een zebra		Met blaren op je voeten
Toch strepen op zijn buik?		Loop je toch maar dóóór
Wel, dat is natuurlijk		En niemand die wééét
Hij houdt niet van geruit!.....		Waar doe je het voor
Waarom blust de brandweer		Steeds maar verder
Met water het vuur?		Al weet je haast niet hóéóé
Wel, dat is natuurlijk		Maar één ding is zeker!
Parfum is véél te duur!.....		Naar Linschoten toe!

Hello hello, hello hello

<https://www.youtube.com/watch?v=ti7akubDZP8>

Hello hello, hello hello

This is your captain speaking on the radio

We gaan een beetje heen en weer

Want de motoren doen het allebei niet meer

We hebben óók een lekke band

En het staartstuk is volledig uitgebrand

Maar toch is er ook goed bericht

Want we hebben prima zicht

Hoep(er)depoep

<https://www.youtube.com/watch?v=SlpeYsBvdhM>

Hoep(er)depoep zat op de stoep
Kom laten we vrolijk wezen
Hoep(er)depoep zat op de stoep
Kom laten we vrolijk zijn
Laat ons..... Laat ons
Vreugde mááken, vreugde mááken
Laat ons, laat ons
Vreugde maken onder ons

Houd er de moed maar in

<https://www.youtube.com/watch?v=dRzb5qygORY>

En van je hela, hola
Houd er de moed maar in
Houd er de moed maar in
Houd er de moed maar in
En van je hela, hola
Houd er de moed maar in
Houd er de moed maar in

En als de moed eruit is
Pomp hem er dan maar in
Pomp hem er dan maar in
Pomp hem er dan maar in
En als de moed eruit is
Pomp hem er dan maar in
Pomp hem er dan maar in

En als de pomp kapot is
Dan gaan we naar de smid
Dan gaan we naar de smid
Dan gaan we naar de smid
En als de pomp kapot is
Dan gaan we naar de smid
Dan gaan we naar de smid

Keesie de Jordaan

<https://www.youtube.com/watch?v=yRwHb8-KaiA>

Voor de groentewinkel stond Keesie de Jordaan

Zwaaiend sprak hij tot de baas:

“Geef me een banaan”

Maar de baas was juist die dag gladweg uitverkocht

En hij dacht dat kleine Kees ruzie met hem zocht

Refrein:

En de baas zei: “Ja, ik heb geen bananen

Ik heb geen bananen vandaag

‘k Heb radijsjes, hele mooie

Witte en rooie

Maar ja, ik heb geen bananen

Ik heb geen bananen vandaag”

Plots vloog toen een rode kool

Door de winkelruit

Daarna volgde een meloen

In de baas zijn snuit

De baas z’n snuit zat vol met sap

Kees ging vóór hem staan:

“Lelijke meloenenkop, ... geef me een banaan!!”

Refrein

'k Zag twee beren

<https://www.youtube.com/watch?v=8bnG8dnn-ZM>

'k Zag twee beren broodjes smeren

Oh, dat was een wonder!

't Was een wonder boven wonder

Dat die beren smeren konden

Hi-hi-hi, ha-ha-ha

'k Stond er bij en ik keek er naar

Apen – wortels rapen

Muizen – touwen pluizen

Slangen – de was ophangen

Deuren – de hoek om scheuren

Mollen – een kleed oprollen

Stieren – een feestje vieren

Vlooiën – mutsen plooiën

Wespen – een riem omgespen

Slakken – een eitje bakken

Pennen – samen rennen

Mussen – een brandje blussen

Haaien – een nijlpaard aaien

Vliegen – een kindje wiegen

Blaren – vocht opsparen

Knopen – vierdaagse lopen

Overal waar wij heengaan

<https://www.youtube.com/watch?v=2GPwxK3nyJY>

Overal waar wij heengaan 2x

Vragen de mensen 2x

Wie wij zijn 2x

En waarvandaan we komen 2x

Dan zeggen wij 2x

We komen uit Linschoten..... 2x

Dat heel mooie Linschoten 2x

En als ze ons niet verstaan 2x

Dan zingen we wat harder 2x

Pak al je zorgen in je plunjezak....

<https://www.youtube.com/watch?v=Apu-O3A10m8>

Pak al je zorgen in je plunjezak

En fluit, fluit, fluit!

Aán al je moeilijkheden heb je lak

Fluit man en het is uit!

Waarom zou je treuren?

Het helpt je niet vooruit

Dus....., pak al je zorgen in je plunjezak

En fluit, fluit, fluit!!!

Pinda liep langs spoorwegbaan

<https://www.youtube.com/watch?v=yPezzYaUo0E>

Pinda liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Pinda keek niet uit helaas
Tuut, tuut, tuut..... pindakaas

Appel liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Appel struikelde pardoes
Tuut, tuut, tuut.....appelmoes

Besje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Besje kreeg een reuzenklap
Tuut, tuut, tuut.....bessensap

Aardappel liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Aardappel zag het treintje niet
Tuut, tuut, tuut.....patatfriet

Kersje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Kersje kon niet bij de rem
Tuut, tuut, tuut.....kersenjam

Varken liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Varken deed een beetje dom
Tuut, tuut, tuut.....gehakt-half-om

Nootje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Nootje zag de trein te laat
Tuut, tuut, tuut.....nootmuskaat

Eitje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Eitje had niet opgelet
Tuut, tuut, tuut.....omelet

Tomaatje liep langs spoorwegbaan
Daar kwam juist een treintje aan
Tomaatje keek niet uit Ojee
Tuut, tuut, tuut.....tomatenpuree

Loop dus nooit langs spoorwegbaan
Want dat kan héél erg fout gaan
Dit zeg ik nu tot besluit
Tuut, tuut, tuut.....dit lied is uit

Potje met vet

https://www.youtube.com/watch?v=oa_y4733zKQ

Ik heb een potje met vet

Al op de tafel gezet

Ik heb een potje, potje, potje, potje vèèèt

Al op de tafel gezet

Tweede couplet..... van het potje met vet

Ik heb een potje, potje, potje, potje vèèèt

Al op de tafel gezet

Derde couplet.....(enzovoort, enzovoort)

(Als je wilt kun je wel tot 100 doorgaan, maar dan loopt er niemand meer naast je!!!!)

Vierdaagse lied

https://www.youtube.com/watch?v=AP_jH5DDE9g

Wij lopen de Vierdaagse mee
Vol levenslust en moed
Als goede lopers blijven wij
Altijd op goede voet
Want wij zijn één voor allen
En allen zijn wij één
Zo lopen wij door Neerland
En door het leven heen
Zo lopen wij door Neerland
En door het leven heen

Natuur gaf ons een motor mee
Van 't allerbeste merk
Gaf ons een hart en longenpaar
Gezond, gaaf, goed en sterk
En een paar flinke benen
Het mooist bezit op aard
Wie die niet wil gebruiken
Is niet zo'n motor waard
Wie die niet wil gebruiken
Is niet zo'n motor waard

Yogho, yogho

<https://www.youtube.com/watch?v=u6zvo0bel1U>

In mijn moeders linnenkast
Zit ineens een rare kwast

Yogho, yogho

Valt een eikel uit een boom
Die lijkt sprekend op mijn oom

En een lama zonder kind
Laat een heel erg harde wind

Duizend mijlen onder zee
Zit een man op de WC

Dankzij Yogho met veel fruit
Loopt het sap mijn oren uit

Broodje ui en broodje ei
Mayonaise hoort er bij

Met één hand tem ik een koe
Omdat ik véél aan Yogho doe

En opeens heb ik zo'n zin
In gebakken zeemeermin

Op het antwoordapparaat
Staat alleen maar rare praat

Kijk, daar heb je Dracula
Die zit oma achterna

En de blouse van tante Mien
Past in geen enk'le wasmachien

Roept een vrouw met luide stem
Conducteur mijn hoofd zit klem

En mijn voet die doet zo raar
Komt er plotseling een blaar

Bij de finish moet je zijn
Want daar smaakt het ijs echt fijn

Waanzinnig gedroomd

https://www.youtube.com/watch?v=0m_IU2RA9Ak

Ik heb zo'n pijn, pijn, pijn, pijn, pijn in mijn voet

Dat is niet mooi, mooi, mooi

Da's niet zo het moet

En ook nog dik, wat'n eikel ben ik

Da'k hier loop met zo'n voet

Ik heb zo'n pijn, pijn, pijn, pijn, pijn in mijn voet

Ik weet beslist niet hoe ik nu verder moet

Iedereen zei: "Die medaille maakt blij "

Maar,nú heb ik pijn in mijn voet

Aan de oever van de Rotte

<https://www.youtube.com/watch?v=D2fy4r9qLro>

Aan de oever van de Rotte, tussen Delft
en Overschie

Zat een kikvors luide te wenen, met een
kleine op haar knie

“Lieve kleine”, sprak de oude, “Zie je daar
die ooievaar?

’t Is de moordenaar van je vader, hij vrat
hem op met huid en haar”

“Potjandorie”, zei de kleine, “Heeft die
rotzak dat gedaan.

Als ik later groot en sterk ben, zal ik hem
op zijn falie slaan

Toen de kikvors groot en sterk was, ging
hij naar de ooievaar

Maar wat deed die rare vogel? Hij vrat
hem op met huid en haar

Nauwelijks was de kleine binnen, of hij
zag zijn vader staan

En toen zijn ze met zijn tweeën, naar
de uitgang toegegaan

We gaan nog niet naar huis

<https://www.youtube.com/watch?v=R2pXjVVKD2o>

We gaan nog niet naar huis
Nog lange niet, nog lange niet
We gaan nog niet naar huis
Want mijn moeder is niet thuis

En al was mijn moeder thuis
Dan gingen we niet
En al was mijn moeder thuis
Dan gingen we niet naar huis

We zijn er bijna

<https://www.youtube.com/watch?v=Dygi-gf9XCc>

We zijn er bijna

We zijn er bijna

Maar nog niet helemaal.....**helemaal!**

Zo gaat 'ie goed

Zo gaat 'ie beter

Alwéér een kilometer

We zijn er bijna

We zijn er bijna

Maar nog niet helemaal.....**helemaal!**

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven

<https://www.youtube.com/watch?v=YZPJvJTMr-E>

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter,
alweer een kilometer.

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter,
alweer een kilometer van mijn
schoenen afgesleten.

Eén, twee, drie, vier vijf, zes, zeven
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter,
alweer een kilometer van
mijn schoenen afgesleten.
Wat mijn moeder niet mag weten,
anders krijg ik niet te eten.

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter,
alweer een kilometer van mijn
schoenen afgesleten.
Maar mijn moeder mag 't niet weten,
anders krijg ik niet te eten.
En mijn vader mag 't niet horen,
anders krijg ik om mijn oren.

Zing ik ay-ay, yippie-yippie yé

https://www.youtube.com/watch?v=aF_BRwqDN8A

Zing ik ay-ay, yippie-yippie yé
Zing ik ay-ay, yippie-yippie yé
Zing ik ay-ay, yippie, ay-ay, yippie
Ay-ay, yippie-jippie yé

(2 keer zingen) en dan komt:

Nóóóit meer doen

Nóóóit meer doen

Néé!, néé!, néé!

Néé, nooit meer doen!!!!!!!

Tot volgend jaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!